

συλλογισμοί και δράσεις

Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας LALIBELA
έτος 7 τεύχος 11 Ιούνιος 2012

www.lalibela.gr



Όσο υπάρχουν αυτά τα παιδιά

Όσο και αν πολλοί τον τελευταίο καιρό μας παρομοιάζουν με χώρες του Τρίτου Κόσμου, η πραγματικότητα (ευτυχώς) απέχει πολύ. Ο Τρίτος Κόσμος δεν έχει μόνο χαμηλό βιοτικό επίπεδο, αναρχία στη δημόσια ζωή και ψυχολογικά αδιέξοδα. Έχει λιμούς, εμφύλιες σφαγές και θανατηφόρες επιδημίες. Έχει κυρίως ανθρώπους που ζουν τη σύντομη ζωή τους με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα πολεμώντας για ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι καθαρό (:) νερό, που παλεύουν με την ελονοσία, τη φυματίωση και το Aids. Έχει εκατομμύρια παιδιά σαν ετούτη τη μικρή από την Assela της Αιθιοπίας, που δε θα ζήσει ποτέ παιδική ηλικία, δε θα πάει ποτέ σχολείο γιατί θα πρέπει να μεγαλώσει μόνη της το μικρό της αδερφάκι ζητιανεύοντας ξυπόλητη στους χωματινούς δρόμους, κουβαλώντας νερό και ξύλα. Και ο μικρός θα είναι τυχερός αν καταφέρει να ζήσει και μετά τα 5 του χρόνια, μιας και η παιδική θνησιμότητα στη χώρα είναι ακόμη υψηλή. Η μικρή αυτή ήταν ακριβώς έξω από το Κέντρο μας στην Assela, όπου βρίσκονται 124 από τα παιδιά που υποστηρίζουμε. Ένα βήμα, μια πόρτα τη χωρίζει από τη δυνατότητα για μια καλύτερη ζωή, για μια ευκαιρία να σπάσει τον αέναο κύκλο της φτώχειας. Και αυτή την πόρτα μπορούμε μόνο εμείς να της την ανοίξουμε.

Όσο δύσκολες κι αν είναι οι εποχές που βιώνουμε στη χώρα μας, ο Σύλλογος έχει αποφασίσει να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια. Όσο υπάρχουν παιδιά σαν αυτό.

Στην Αιθιοπία σήμερα: Μόνο 26% του αγροτικού πληθυσμού έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, 8% σε εγκαταστάσεις υγιεινής και το μέσο ημερήσιο εισόδημα είναι κοντά στο 1 δολάριο. Η παιδική εργασία ανέρχεται στο 53%, ο αναλφαβητισμός των γυναικών στο 67%, ενώ το 25% των παιδιών παντρεύονται πριν κλείσουν τα 15 τους χρόνια.

Αξίζει τον κόπο



Θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συνεχίζετε να στηρίζετε τα ορφανά και αβοήθητα παιδιά της Αιθιοπίας ώστε να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η συνδρομή σας είναι συγκινητική και μας δίνει ώθηση και πείσμα να συνεχίσουμε, κόντρα στο ρεύμα. Οι θυσίες σας και οι προσπάθειες τόσων χρόνων έχουν σήμερα μεγάλο αντίκρισμα. Λίγοι είμαστε οι τυχεροί που το βλέπουμε με τα μάτια μας στην ετήσια αποστολή στην Αιθιοπία. Βλέπουμε τα παιδιά μας από μικρά και φοβισμένα πλασματάκια να γίνονται ενήλικες, πτυχιούχοι πανεπιστημίων με ορμή για ζωή και πάθος για επιτυχία. Καταφέραμε όλοι μαζί τόσα χρόνια να είμαστε η γέφυρα της ελπίδας, να προσφέρουμε στα παιδιά αυτά τη μια και μοναδική ευκαιρία. Τους αξίζει και την χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν. Το μαρτυρεί το βλέμμα τους, το διαβάσει στο χαμόγελό τους.

Φέτος, πολλοί από εσάς ανταποκριθήκατε στην έκκληση του Συλλόγου για οικονομική κάλυψη ενός ακόμη παιδιού, που έχει μείνει χωρίς ανάδοχο, έστω και για ένα χρόνο, έστω και μαζί με έναν ή περισσότερους φίλους. Σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε στη συνέχεια της προσπάθειας αυτής, μιας και οι ανάδοχοι που δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλέον το παιδί τους έχουν φτάσει ήδη τους 70.

Μια μεγάλη κυρία έφυγε...

Η Δόμνα Σαμίου, η μεγάλη κυρία της δημοτικής μας μουσικής έφυγε από κοντά μας τον Μάρτη. Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη μας για το χαμό της. Το υπέροχο έργο της ζωής της για την διάσωση και διάδοση της μουσικής της χώρας μένει στον αιώνα. Η Δόμνα στήριξε το Σύλλογό μας ως ανάδοχη μητέρα ενός μικρού αγοριού. Δεν μας ξέχασε ούτε μετά τον θάνατό της: αντί για κατάθεση στεφάνων είχε ζητήσει να δοθούν χρήματα για την υποστήριξη των παιδιών στην Αιθιοπία. Οι φίλοι της ανταποκρίθηκαν. Μεγάλη η ευγνωμοσύνη μας προς την αθάνατη κυρά-Δόμνα!



Οι ανάδοχοι δραστηριοποιούνται

Οι ευγενικές πρωτοβουλίες αναδόχων μας συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στη διάδοση του έργου μας και στην ανεύρεση υποστηρικτών και πόρων. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Οι κυρίες Αναγνωστοπούλου και Σκάτσικα με τη συνδρομή της κυρίας Σκίτσα διοργάνωσαν παζάρι παλαιών αντικειμένων την περίοδο των Χριστουγέννων και προσέφεραν μέρος των εσόδων στο Σύλλογο.

Το ζεύγος Προκοπίου διοργάνωσαν χριστουγεννιάτικο παζάρι χειροποίητων κοσμημάτων και με τα έσοδα ανέλαβαν για 2 χρόνια την υποστήριξη ενός ακόμη παιδιού χωρίς ανάδοχο.

Η κυρία Παπανάτσιου οργάνωσε παζάρι προϊόντων υγείας και ομορφιάς στην γκαλερί Black Duck τον Μάιο και πρόσφερε στο Σύλλογο μέρος των εσόδων.

Οι φετινές μας εκδηλώσεις

- Έκθεση φωτογραφίας από 2-30 Νοεμβρίου και παρουσίαση του έργου του Συλλόγου στον Πολυχώρο Πολιτισμού «διέλευσις». Η έκθεση περιλάμβανε φωτογραφίες μελών του Συλλόγου και αναδόχων γονέων από τις επισκέψεις τους στη χώρα.
- Ετήσια εκδήλωσή του Συλλόγου στις 16 Δεκεμβρίου στο κέντρο «...Στα πέριξ» για τους αναδόχους και φίλους με χορό, τραγούδι και ποιοτική ελληνική μουσική από την υπέροχη κομπανία του Σωτήρη Οικονόμου, που έπαιξε για μας όλη τη βραδιά δωρεάν. Η συμμετοχή ήταν απρόσμενα μεγάλη.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις αναδόχους κυρίες Γούσια και Πάικου που διοργάνωσαν λαχειοφόρο αγορά με μεγάλη επιτυχία.

- Έκθεση φωτογραφίας «ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ-Οδοιπορικό στην Αιθιοπία» του Γιώργου Αναστασιάδη, που συμμετέχει στις αποστολές μας, στον Πολυχώρο «Εύμαρος» από 19 Μαρτίου - 7 Απριλίου.
- Παρουσίαση του έργου του Συλλόγου από την εκπομπή «Με αγάπη» του ANTI στις 10 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες της εκπομπής και το Κανάλι για το ενδιαφέρον που έδειξαν στο έργο μας.

www.lalibela.gr

Νέα ιστοσελίδα, νέοι τρόποι πληρωμής!

Χάρη στην ευγενική προσφορά της εταιρίας Realize, που σχεδίασε και υλοποίησε εντελώς δωρεάν και με πολύ κέφι τη νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου, δίνεται πλέον η δυνατότητα online δωρεάς οποιουδήποτε ποσού ή πληρωμής των τροφείων μέσω πιστωτικής κάρτας. Χάρη στους εθελοντές μεταφραστές μας η ιστοσελίδα είναι και στα Αγγλικά. Επισκεφτείτε την!



Οι προσφορές των αναδόχων και φίλων

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλους όσοι πρόσφεραν και φέτος χρόνο, χρήμα, είδη και κάθε είδους φροντίδα προς τον Σύλλογο, κατανοώντας ότι οι ανάγκες είναι πολλές και επιτακτικές:

ΕΛΓΕΚΑ (επιτραπέζια παιχνίδια), MEGA A.E. (είδη προσωπικής υγιεινής), Colgate Palmolive, Plac Control (είδη στοματικής υγιεινής), Realize, MILK, Inner Will Κηφισιάς, Δημοτικός Ραδιοσταθμός Αθήνα 9.84, Χορωδία Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής «Δόμνα Σαμίου», Χορευτική Ομάδα Λυκείου Ελληνίδων, Όμιλος Ελληνικών Χορών «Ελένη Τσαουλή», 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου «Παλαμαϊκή Σχολή», Κώστας Βαρβίσι (ψυγείο-Assela), Αντώνιος Στουφής (στρώματα και ντουλάπια-Woldia), Χρήστος Κουρνιώτης (σχολικά είδη και ρούχα-Woldia), Πέτρος & Ντίνα Δεσαλέριου (υποδήματα-Assela), Αιμιλία Χάλαρη (γλυκά για όλα τα Κέντρα), Ρένα Κωνσταντάκη (ντεπόζιτο-Assela) Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Μελομένη Σιδερίδου, Στεφανία Κοκκίνη, Παύλος Βεζιρτζόγλου, Δημήτριος Σταμίδης, Νίκος Δρακόπουλος, Θεόδωρος Στουφής, Μιχάλης Τσοπάνης, Εμμανουήλ Πατούνας - ΔΕΥΑΡ, Αναστασία Σκακάλου, Βασίλης Τραπεζάνη, Σωτήρης Σταμάτης, Μάκης Δημαράκης, Ιάσων Δεμοίρος, Βένια Ζαφρόλια, Γρηγόρης Κουλούρης, Φίλιππος Μαυρόπουλος, Αντιγόνη Χαρίση, Κική Καρανίκα, Όλγα Κατσαράκη, Καλλιόπη Ρούσου, Πέτρος Πάικος, Βασίλης Πάικος, Αγγελική Χανούμη, Εργαζόμενοι ΟΣΚ ΑΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Λούζης, Μαρία Κουτσονίκου-Γρηγορίου, Αγγελική Γεωργιάκη, Ιωάννα Τσιτάση, Σίλια Ρονιώτη, Τίτσα Τσιτσώνη, Αλεξάνδρα Κονταξάκη, Μαρία Σαραβάκου, Σταυρούλα Αδαμοπούλου, Κατερίνα Βαρβίσι, Νατάσσα Παναγιωτοπούλου, Μαρία Πανουτσοπούλου, Χρυσούλα Πουλίδου, Αρχοντία Ανδριοπούλου, Αναστασία Παράσχου, Άννα Γκέκα, Όλγα Καβαβάδα-Μαρούλη, Ασπίνια Μαρούλη, Ευφροσύνη Μπουλασίκη, Γεωργία Κουσουρή, Μαρία Κουτσονίκου-Γρηγορίου, Ισμήνη Ρόκκα, Μαρία Τσικριτσάκη, Ιωάννα Σαλαβού, Βασιλική Καραμπάτσα, Ρόδη Νεοφυτίδου, Νικόλαος & Θεοδώρα Καππή, Κώστας & Ειρήνη Περατζάκη, Θεανώ Πετριδού.



Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ελληνική Οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος»



Κλειοθέου 15, Αθήνα 105 52,
τηλ: 210 3227478, φαξ: 213 0230415
info@lalibela.gr, www.lalibela.gr

Την ευθύνη της παρούσας έκδοσης έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου



Αποστολή στην Αιθιοπία 2012

Και φέτος κοντά στα παιδιά μας!

Για μια ακόμα φορά πλημμυρίσαμε με χαρά και περηφάνια συναντώντας τα παιδιά που όλοι μας υποστηρίζουμε στην Αιθιοπία. Η ομάδα των 26 εθελοντών του Συλλόγου (μέλη του ΔΣ, γιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί, εκπαιδευτικοί) ταξίδεψαν για 3 εβδομάδες με δικά τους έξοδα στην Αιθιοπία για να επισκεφτούν τα 8 Κέντρα Παιδικής Φροντίδας. Το πιο συγκινητικό κομμάτι της αποστολής ήταν οι ευχές των παιδιών και των συνεργατών μας για «καλή τύχη» στην πορεία της χώρας μας. Ποιος να το φανταζόταν...

Ιατρική ομάδα: Για πρώτη φορά, εκτός από την εξέταση κάθε παιδιού, μελετήσαμε περιπτώσεις παιδιών που υποσιτίστηκαν κατά τη βρεφική τους ηλικία. Έγιναν αναλύσεις αίματος και σύμφωνα με τις καμπύλες βάρους χορηγήσαμε ειδικά συμπληρώματα διατροφής ή βιταμίνες. Επίσης, για πρώτη φορά προσφέραμε σε όλα τα μεγαλύτερα κορίτσια είδη προσωπικής υγιεινής, ευγενική προσφορά χορηγού. Η μεγάλη ικανοποίηση φέτος, ήταν ότι ένα από τα παιδιά μας, που είναι πλέον πτυχιούχος νοσηλεύτριας, βοήθησε τους γιατρούς στην εξέταση.

Οδοντιατρική ομάδα: Εξετάστηκαν οδοντιατρικά για πρώτη φορά όλα τα παιδιά στα Κέντρα της Kombolcha και του Dessie. Κάποια περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με τη βοήθεια ντόπιων οδοντιάτρων. Οι εθελοντές οδοντίατροί μας εκπαίδευσαν τα παιδιά σε θέματα στοματικής υγιεινής και μοιράσαμε σε όλα οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες, δωρεές εταιριών από την Ελλάδα. Γενικά, τα παιδιά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα με τα δόντια τους, γεγονός που οφείλεται κατά πολύ στην διατροφή, που δεν περιλαμβάνει γλυκά.

Χειρουργικές επεμβάσεις: Φέτος για πρώτη φορά, καταφέραμε να χειρουργήσουμε κάποια περιστατικά μας, που έρχονταν άμεσης επέμβασης. Σε συνεργασία με την Ελληνική Οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος» χειρουργήθηκαν δύο παιδιά μας, των οποίων την πάθηση είχαν ήδη διαγνώσει οι δικοί μας γιατροί κατά την καθιερωμένη εξέταση, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Mekele στη Βόρεια Αιθιοπία. Οι επεμβάσεις που έγιναν με τις καλύτερες δυνατές για τη χώρα συνθήκες ήταν απόλυτα επιτυχείς και η συνεργασία μας με την Οργάνωση ιδιαίτερα αποτελεσματική και θετική. Ευχόμαστε να συνεχιστεί στο μέλλον και τους ευχαριστούμε από καρδιάς.

Μαθήματα προσωπικής υγιεινής: Με τη βοήθεια ενός προβολέα βίντεο, δωρεά φίλων του Συλλόγου, τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα

προσωπικής υγιεινής. Η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά φαινόταν σαν κινηματογράφος και ήταν απόλυτα απορροφημένα από την οθόνη, ειδικά όταν τους δείξαμε δικές τους φωτογραφίες από παλιότερες αποστολές!

Παιχνίδια με τα παιδιά: Χάρη στις δωρεές αναδόχων και χορηγών τα Κέντρα μας κυριολεκτικά γέμισαν από επιτραπέζια παιχνίδια. Εξηγήσαμε στα παιδιά τις οδηγίες, αν και δε χρειάστηκαν ιδιαίτερη βοήθεια... Μας έκανε εντύπωση ότι τα παιδιά επιστράτευαν το αγγλικό λεξικό από τη βιβλιοθήκη τους για να το συμβουλευτούν στο παιχνίδι λέξεων scrabble!

Συνευξέεις: Ιδιαίτερο βάρος δώσαμε στην προετοιμασία των παιδιών για τις παναιθιοπικές εξετάσεις της 10ης και 12ης τάξης. Οργανώσαμε μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στα αγγλικά και τα μαθηματικά και συζητήσαμε για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Επίσης, τους μίλησαν και τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν φύγει πια από τα Κέντρα και σπουδάζουν ή έχουν αποφοιτήσει και εργάζονται. Τι καλύτερο και ζωντανότερο παράδειγμα για τους νεότερους;

Βράβευση μαθητών: Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος βραβεύσαμε τους πρώτους μαθητές για τις προσπάθειές τους και για να δώσουμε κίνητρο στα υπόλοιπα παιδιά να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις.

Επικοινωνία με τους αναδόχους: Τα παιδιά έγραψαν γράμματα και ζωγράρισαν για τους αναδόχους τους. Μάλιστα, στο κέντρο της Assela και με την βοήθεια μιας εκπαιδευτικού μας συγκέντρωσαν όλες τις ζωγραφιές και έκαναν έκθεση!

Έργα υποδομής: Αν και τα οικονομικά του Συλλόγου δε επιτρέπουν περαιτέρω βελτιώσεις των υπάρχοντων υποδομών, κάποιες δωρεές κάλυψαν την κατασκευή ντους στο Mihur, νέων τουαλετών στο Axum και ενός ντεπόζιτου νερού στην Assela.



Οι φωνές των παιδιών μας

Δύσκολα θα βρει κανείς γράμματα των παιδιών προς τους αναδόχους γονείς τους που να λένε πολλά. Τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα ούτε με τα αγγλικά, ούτε με την επιστολογραφία. Συχνά εκφράζονται με ζωγραφιές, πολλές φορές μεγαλύτερα παιδιά τα βοηθούν στο γράψιμο.

«Έχασα τους γονείς μου όταν ήμουν πολύ μικρός. Μετά το θάνατό τους, δεν είχα κανένα να με βοηθήσει. Με τη σύσταση του γραφείου εργατικών και κοινωνικών υποθέσεων της Kombolcha, έγινα δεκτός στο Κέντρο Παιδικής Φροντίδας της πόλης. Έτσι, έχοντας επιτέλους κάποιον να με στηρίζει, μπορούσα πια ν' αρχίσω τη ζωή μου από το Α. Στο Κέντρο ο πατέρας μας (Διευθυντής), ο κ. Hagos μας συμβούλευε πάντα να είμαστε καλοί μαθητές. Μας έλεγε "Αυτό το κέντρο είναι σαν μια γέφυρα για να σας μεταφέρει εκεί που θα ζήσετε τη δική σας ζωή σαν καλοί άνθρωποι". Με τα χρόνια τα αγγλικά μου βελτιωνόταν και έτσι μπόρεσα να γράψω στην ανάδοχη μητέρα μου, τη Μαίρη. Όμως εκείνη δεν απαντούσε κι εγώ ζήτηνα ένα αγόρι που έπαιρνε γράμματα κάθε μήνα από τους ανάδοχους γονείς του. Μια φορά τον χρόνο κάποιος έλληνας ανάδοχος μας επισκέπτονταν κι εγώ τους ρωτούσα για την μαμά μου τη Μαίρη. Είναι ζωντανή; και γιατί δεν απαντάει στα γράμματά μου; Μου είπαν ότι ζει στην Αθήνα, δουλεύει σ' ένα κατάστημα και δεν ξέρει αγγλικά για να μου γράψει. Τους ζήτησα λοιπόν να την χαιρετήσουν και να την ευχαριστήσουν. Πέρασα στη σχολή H/Y και όταν τελείωσα συνάντησα ξανά τους έλληνες γονείς. Τότε έμαθα και το μεγάλο μυστικό ότι η μαμά μου με στήριζε για 12 χρόνια μόνη της χωρίς να το ξέρει ο άντρας της γιατί θα μπορούσε να την σταματήσει επειδή δεν ήταν πλούσιοι. Όμως εκείνη συνέχισε να με βοηθάει, εμένα το αγόρι της από την Αιθιοπία που δεν με είχε δει ποτέ. Κατάλαβα πόσο πολύ μ' αγαπάει και πόσα θυσίασε για μένα. Δώδεκα χρόνια, για σκεφτείτε! Ούτε για δώδεκα μέρες δεν είναι εύκολο να φροντίζεις και να νοιάζεσαι για ένα παιδί που δεν είναι δικό σου! Άρχισα να κλαίω και ευχήθηκα να μπορώ να δω τα μάτια της. Δεν ξέρω με τι λόγια να εξηγήσω αυτό που νιώθω. Ποιος ξέρει μαμά, ίσως μια μέρα να σε συναντήσω.»

Asnake

«Πολλοί χαιρετισμοί από μένα σε σας. Στεναχωρήθηκα που δεν ήρθατε. Πώς είστε; Εγώ είμαι πολύ καλά στην υγεία μου και σας αγαπάω από την καρδιά μου. Είστε οι αληθινοί μου γονείς και σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνετε για μένα. Κάθε νύχτα, όταν πάω να κοιμηθώ σας σκέφτομαι, είστε η αληθινή μου οικογένεια. Και σήμερα και αύριο και στο μέλλον θα είστε συνέχεια στη σκέψη μου και στην καρδιά μου. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορούσατε να έρθετε τον χρόνο. Θέλω να σας δω από κοντά. Ένα παιδί πρέπει να γνωρίζει τη μαμά και τον μπαμπά του. Έτσι θέλω κι εγώ να σας γνωρίσω. Η χώρα μας είναι πολύ ωραία και θα ήθελα να έρθετε να τη δείτε. Έχω πάρει καλούς βαθμούς στο σχολείο και φέτος βγήκα δεύτερος στην τάξη. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Η επιθυμία μου είναι να τελειώσω το σχολείο και να φτάσω κάπου ψηλά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Μην ανησυχείτε για μένα. Εγώ όμως ανησυχώ για την οικονομική κρίση που σας βοήθη. Ανυπομονώ να λάβω την απάντησή σας. Αυτό που θέλω να μου στείλετε είναι τη φωτογραφία σας και ένα βιβλίο. Κατά τα άλλα σας αγαπώ. Να είστε καλά.»

Temesgen

Νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων. Τα παιδιά προοδεύουν!

Ένα μεγάλο μπράβο στους ανάδοχους γονείς που στήριξαν για τόσα χρόνια τον Abel Tesfaye, τον Fikeru Bezabihe και τον Mihret Sissay ώστε να τους καμαρώνουμε όλοι σήμερα ως απόφοιτους Πανεπιστημίου. Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

Παιδιά μας οι νέοι συνεργάτες!

Οι Yemataw Asnake, Ayalew Sissay και Asnake Kifleyesus, πτυχιούχοι από το Κέντρο της Kombolcha, εργάζονται στο Κέντρο Επανεκπαίδευσης Μπέρτων και Παιδιών (MCRC) με το οποίο ο Σύλλογος συνεργάζεται εδώ και 2 χρόνια. Είναι μεγάλη η χαρά και η ικανοποίηση να δουλεύουμε μαζί τους για το καλό άλλων αβοήθητων παιδιών.